

## Vraag het aan Morya

### Levenslessen



### Oriënteer je ruim

“Iedere keer dat je voor jezelf staat en de neiging hebt om in een bepaalde richting te gaan, weet dat je dan ook moet leren kijken naar andere richtingen, naar andere culturen, naar andere mogelijkheden, naar andere elementen in het leven die je ook moet kunnen opnemen.

Je moet nooit zo met je energieën naar voren komen dat je alleen maar dat ene wil, want dan kristalliseer je en dan ga je in feite als een soort mummie te werk. Wanneer je alleen maar één ding wil, dan kan je dat wel verkrijgen, maar dat zou een verarming zijn.

Je moet weten, wanneer je in een bepaalde ontplooiing staat, dat je altijd naar verschillende richtingen moet kunnen kijken, hoewel je niet in alle richtingen moet gaan. Probeer contact te nemen met de verschillende stromingen die er zijn en probeer je altijd ruim, breed en bijna universeel te oriënteren. De kracht waarmee je vooruit kan gaan, zal dan groter worden.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen”  
(uit hoofdstuk 7: ‘Groepen wereldwijd: een gebed voor de Aarde’) © Mayil.com